



DE jaarlijkse reünie van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten werd deze keer in Monnickendam gehouden. Op 7 juli begonnen de jachten van reünisten en belangstellenden de haven binnen te lopen, hetzij van buitenaf over het IJsselmeer, hetzij over de binnenwateren via de sluis, en vrijdagmorgen 8 juli lagen de havenkommen vol met wat eigenlijk wel een nationaal bezit genoemd mag worden. De bevolking, die van harte meeleeft, had de vlaggen uitgestoken en de feestverlichting opgehangen. Ook hadden velen zichzelf alvast in zestiende- en zeventiende-eeuwse kostuums gestoken om 's avonds mee te kunnen doen aan de historische optocht ter herdenking van de Slag op de Zuiderzee in 1573.

Vrijdagmiddag voer de vloot uit voor het gebruikelijke admiraalzeilen, ditmaal ter ere van de heer C. J. W. van Waning die zaterdagavond zou aftreden als voorzitter van de Stichting. Het was ideaal zeilweer, net niet te veel of te weinig wind, en het was een prachtig gezicht de honderdvijftien deelnemende jachten met volle zeilen en opspattend boegwater over de Gouwe te zien stuiven. Aan boord van het admiraalschip *Houtrib* had admiraal Van Waning het druk met het afnemen van het saluut, temeer daar de jachten soms tegelijkertijd boven en onder de *Houtrib* doorvoeren. Dit was een gevolg van de plotseling gedraaide wind die de afgesproken manoeuvres wel eens een ander effect gaf dan bedoeld was.

Tijdens het gemeenschappelijk diner op zaterdagavond droeg de heer Van Waning, die zaterdagavond zou aftreden ir. J. D. Waller. Hij schonk de Stichting een zogenaamd „tügje” (een mastwortel met scheerhout en vleugel) dat bestemd is om jaarlijks als de Van Waningprijs uitgereikt te worden aan die persoon of groep die het beste „draaiboek” voor een historisch waterfeest heeft uitgewerkt of bij het admiraalzeilen de beste prestatie heeft geleverd. Zelf kreeg de heer Van Waning vele geschenken, onder andere een smeedijzeren buitenlantaren. De W. H. de Vosprijs werd uitgereikt

aan Theo Fruithof, een negentienjarig lid van de Stichting, die het tjottertje *Diewertje* eigenhandig en met grote zorg en deskundigheid heeft gerestaureerd. De prijs voor het schip dat de grootste afstand had afgelegd om aan de reünie deel te nemen was voor de tjalk „*De Brave Hendrik*” van de Engelsman K. W. M. Kyd, die van de zuidkust van Engeland via Calais en Zeeland naar Monnickendam was gekomen.

Zondag 10 juli besloten onderlinge wedstrijden deze geslaagde elfde reünie.

P.J.G.

Reünie Ronde e

Groots afscheid

Links boven: De havenkom van Monnickendam bood een feestelijke aanblik.

Rechts: Het Friese Statenjacht *Friso* met aan boord Mr. H. P. Linthorst Homan voerde het eskader boeiers aan.





Links: Aan boord van de Houtrib nam admiraal C. J. W. van Waning het saluut af. Achteraan, met witte pet, de nieuwe voorzitter van de Stichting ir. J. D. Waller.

Rechts: De Goetzee van ir. J. Loeff aan het hoofd van de Vollenhovense bollen.

Onder: Het eerste eskader werd gevormd door de boters.
(Foto's Oppenheim)



Platbodemjachten

van voorzitter C.J.W. van Waning

