



Westerdijk zeeschouwen reünie

Toen Westerdijk in Eernewoude in 1982 met het bouwen van zeeschouwen stopte, waren er circa 150 schepen van de helling gelopen. Op 17 en 18 juli verzamelden zich 53 zeeschouwen rond het eiland aan het Siegersdiep in Eernewoude waar de werf met woonhuis nog steeds is en de bemanningen hebben enkele feestelijke dagen beleefd.

Een weekend ervoor hadden de Westerdijken met behulp van mede-organisator Els Knol-Licht de werfloots opgeruimd. Ook de bouwmallen werden van zolder gehaald (en van jarenlang stof ontdaan) en met ander materiaal werd een leuke expositie ingericht. Een van de hoogtepunten van de reünie was de wedstrijd tussen ruim veertig Westerdijk schouwen. Het begon allemaal heel mooi om half twee op woensdag. Theo Kampa en ik voeren mee op de fraai gerestaureerde Riva van Wieger Westerdijk. Het was prachtig weer, maar 's morgens op weg naar Eernewoude hadden we al enkele stortbuien verwerkt. Theo Kampa vroeg of Wieger een paraplu mee kon nemen. Nadat alle zeeschouwen na de start op

het Sânemar in de Folkertsloot aan het kruisen waren, barste een stortbui los, die gepaard ging met onweer. Het was ongelooflijk hoe zwaar het hemelwater op het water sloeg en omhoog spatte. Dankzij de paraplu kon Theo gewoon doorgaan met fotograferen, hetgeen heel aparte platen opleverde. Alle zeilers gingen stug door en er waren er heel wat te laat met het aantrekken van zeilpakken. Even later was het weer stralend weer en kon alles drogen. Het werd een prachtige zeilmiddag die na een aan'schouw'elijke vlootverplaatsing naar de kade aan it Wiid, gevolgd werd door een kapiteinsmaal. Van de 150 gebouwde schepen zijn van zo'n honderd schepen de



eigenaars inmiddels achterhaald. Degenen die in een door Westerdijk gebouwde zeeschouw of grondel varen kunnen zich om de registratie compleet te maken nog melden bij Els Knol-Licht, L. v.d. Veenstraat 2, 9798 PL Garmerwolde. E-mail: els.luuk@worldonline.nl

Het was een leuk evenement dat één maal eerder in 1976 was georganiseerd en waaraan toen 30 schouwen deelnamen. Opvallend was hoe goed de schepen er na 20-40 jaar nog uitzagen. Uiteraard was een groot gedeelte al aan een tweede of derde eigenaar toe. Toch was er ook een aantal schepen dat nog steeds door de eerste eigenaar wordt gevaren. Onder de zeeschouwen blijven

ze, met hun ovaal vormige ramen in de kajuit en geprononceerde zeeg heel opvallende en vooral stoere schepen.

Tekst: Wim de Bruijn
Foto's: Theo Kampa

Meer informatie over de zeeschouw kunt u lezen in SdZ2000.5 waar werd ingegaan op de historie van de werf en het sneller maken van een Westerdijkschouw voor wedstrijden. Als u het nummer niet meer heeft, kunt u het nummer als nog bestellen bij de Lezersservice, 023 5317399, bgg 023 5341801.