

Het Eeuwfeest

van

„Oostergoo”



De 100ste verjaardag van de Kon. Z. V. „Oostergoo” werd Zaterdag 3 en Zondag 4 Juli gevierd met jubileumwedstrijden te Grouw. De belangstelling was zeer groot, ook uit de andere Friese zeilcentra. De Sneekers hadden zelfs een gezamenlijke tocht voor de motorboten georganiseerd en bij Grouw verzamelden al hun motor- en zeilschepen zich voor de Spoorbrug, vanwaar ze als één grote groep het feestende Grouw binnenvoeren.

Een ouderwetse wedstrijd.

Het was een prachtig idee van het bestuur om bij dit eeuwfeest nog eens een stap in het verleden terug te doen door een wedstrijd te organiseren voor de prachtige oude Friese boeiers en jachten, waarvan helaas nog maar een beperkt aantal in de vaart is, voer de grote schouwen, vroeger een zeer gewild wedstrijdship, thans finaal van de wedstrijdbanen verdwenen, Tjotters, eveneens een uitstervend Fries scheepstype en kleine schouwen die ook een moeilijke strijd om het bestaan te voeren hebben tegen de scherpe jachtjes, maar waarvan er gelukkig toch nog voldoende aanwezig zijn, de meeste in het dorp Oppenhuizen-Uitwellingerga bij Sneek, dat ook de snelste scheepjes telt. Om de wedstrijd zo echt mogelijk te maken, werd ook gestart, zoals dat vroeger



geschiedde vóór de vliegende start z'n intrede deed, dus van op verschillende afstanden geplaatste bakens, wat op zichzelf, vooral voor de jongeren, al een attractie was. Hoewel deze ouderwetse schepen over 't gehele land verspreid zijn, was het bestuur er toch in geslaagd voor deze zeldzame gelegenheid een flink aantal bij elkaar te brengen. Zodat de klassen boeiers en jachten elk 4 deelnemers telden, terwijl er 11 tjotters, zeven grote en

zeven kleine schouwen aan de start verschenen. Toen de boeiers vertrokken, was er nog niet veel wind, maar deze wakkerde steeds meer aan, zodat de grote schouwen al met een prachtige topskoelte konden zeilen. De boeier „Constanter” van H. B. Halbertsma te Grouw had weinig moeite met haar concurrenten. Doordat alleen zij het Kleine Eiland aan kon leggen, kreeg ze een grote voorsprong, die tot aan het einde toe bleef. De strijd in de jachten bood heel wat meer spanning. „Mercurius” van Oostergoo's voorzitter had wel een uitstekende start en liep daardoor direct uit, maar „Argo” van M. J. Schaap, Arnhem haalde haar achterstand in, wist haar voorligger zelfs van de kop te verdringen en fraai als eerste te eindigen. In de Tjotterklasse werden enige vergissingen begaan, waardoor de „Njord” haar tweede prijs verspeelde. De „Twee Zusters” van Jan Haagsma te Workum zette direct flink „út ein” en lag voortdurend aan de kop; „Farrensnocht” van Hepkema te Langweer profiteerde van de fout van „Njord” en werd daardoor tweede, terwijl de



— 312 —

„Tjibbe Geerts” van Jhr. C. v. Eijssinga te Leiden de derde plaats bezette. De klasse kleine schouwen bood het gebruikelijke beeld: 1. „Meerkol” van F. F. Atsma te Oppenhuizen, 2. „Pompeblêd” van zijn dorpsgenoot Jan Douma en 3. „Fenna” van H. A. Jellema te Grouw.

Een grote verrassing voor het bestuur en de toeschouwers was de onverwachte komst van Z. K. H. Prins Bernhard, Beschermheer der Vereniging, die per watervliegtuig arriveerde. Hij werd afgehaald met de motorboot van de Voorzitter, waarmee het gezelschap naar het bekende woon-schip van de heer Buisman voer, waar de hoge gast het bestuur feliciteerde. Z.K.H. vertoefde slechts kort temidden van de feestgenoten, maar zijn bezoek werd buitengewoon op prijs gesteld en vormde het hoogtepunt van deze onvergetelijke zeilmiddag, die 's avonds, zoals we reeds vermeldden, besloten werd met zang uit de fantastisch verlichte Ned. Herv. Kerk met haar bij de watersporters zo goed bekende zadel-dactoren, vuurwerk en een gondelvaart.