

# DBLIK•NOORDERER RONDBLIK•NOORDERER

## Met Wiep Visser het meer op

W(iep) Visser (67) uit Paterswolde, geboren en getogen aan het Paterswoldsemeer, heeft meer dan een halve eeuw lang vele tienduizenden in zijn rondvaartboten over het meer gevaren. Zo'n rondvaartboot was vooral voor de oorlog, toen een vakantie-uitstapje naar Paterswolde een vreugdevol gebeuren was, een feest. Daarvan getuigen de vele foto's, die de heer Visser mij liet zien.

Ik sprak met hem en zijn vrouw, mevrouw G. Visser-Stoffers in hun huis aan de Boterdijk 4, waar ze al sinds hun huwelijk, meer dan 40 jaar geleden, wonen.

De naam Visser was (en is nog, al zit er geen Visser meer in het bedrijf) een begrip, daar bij het Paterswoldsemeer, sinds grootvader W. Visser aarzelend begon met het laten varen van een roeibootje in de gracht bij Mulstege.

Opa Visser was een harde werker. Hij pakte van alles aan. Hij ging uit maaien, maakte baggerturf, die hij zelf met de voeten aanstampte, was klompemaker en begon met roeibootjes. Zijn vier zonen gingen



Grootvader W. Visser, grondlegger van het botenbedrijf Visser, hier aan het baggeren, om zelf turf te maken, uit opgebaggerde specie.

verder met boten en bouwden een bedrijf op, helemaal afgestemd op de recreatie. Ze bouwden en verhuurden roei- en zeilboten en gingen met rondvaartboten het meer op. Ook exploiteerden ze, samen met Mulstege de water-scooter in het recreatiepark bij De Twee Provinciën.

Wiep Visser: „Als kwajongen moest ik mijn vader, Andries

Visser en mijn ooms al helpen. Toen ik twaalf jaar was moest ik mee zeilen en toen ik 15 jaar was, kreeg ik een motorbootje om daar kleine gezelschappen mee rond te varen. Dat heb ik een paar jaar gedaan en toen kwam ik op de grotere rondvaartboten.”

Mevrouw G. Visser-Stoffers ging haast altijd mee het meer op. Ze hielp haar man en had er veel plezier in.

Mevrouw Visser: „Ik ben in Eelde geboren, maar ik was kindermisje bij de familie Mulstege, die de Twee Provinciën exploiteerde. Ik was veel aan het meer en leerde zo mijn man kennen. Het was altijd druk werk. We hebben wel eens duizend kinderen op een dag vervoerd. Je was nooit vrij, maar ik vond het prachtig om te doen.”

De heer Visser herinnert zich nog goed dat vader Andries Visser regelmatig met een zeilboot — een boeier — het meer op ging om gezelschappen rond te varen, die in landaers naar Paterwolde waren gekomen.

Visser heeft zelf met allerlei boten gevaren, maar met de Dolfijn — een kleinere, open boot van 12 meter lengte waar 40 personen in konden — was hij het liefst op het meer.

Visser: „Heel wat mensen zullen zich dat nog wel herinneren. We hebben vele tienduizenden rondgevoerd. Prachtig werk. Je zat de hele dag op het meer. Die boten werden door ons zelf gebouwd en onderhouden. De vooroorlogse jaren vonden wij eigenlijk de mooiste. Dat was ook de glorie van de Twee Provinciën, met de grote speeltuin, de kettingbrug, de water-scooter enzovoort. Je kende de mensen, die boten aan het meer hadden.”

Van heinde en ver kwamen



W. Visser, meer dan een halve eeuw rondvaartbootkapitein op het Paterswoldsemeer.

de gezelschappen naar Paterswolde, vooral ook uit Friesland. Soms moesten de Vissers met hun boten naar de stad varen. Bij de Parkbrug stapten de gezelschappen dan in, die per trein in Groningen waren aangekomen voor een „dagje Paterswolde”. 's Avonds werden ze ook weer met de boten naar de stad gebracht.

In de oorlogsjaren ging alles erg moeizaam. Er was geen benzine meer voor de boten en er kwamen op twee rondvaartboten — de Wilhelmina en de Dolfijn — weer zeilen.

Na de oorlog leefde het vertier rond het Paterswoldsemeer een korte tijd flink op, maar

gaandeweg liep de belangstelling voor speeltuin en rondvaarten terug. De auto kwam op en de mensen gingen verder weg voor hun ontspanning. De speeltuin ging dicht, de Twee Provinciën werd opgeheven. Het bedrijf van de Vissers ging in andere handen over en Wiep Visser stopte met zijn rondvaarten en ging met pensioen. Maar het Paterswoldsemeer blijft trekken.

De Vissers staan op feestelijke kiekjes in duizenden familiealbums, temidden van uiteenlopende gezelschappen, die over het meer werden gevaren. En mooie herinneringen blijven het langst bewaard.



Vader Andries Visser (rechts) met een gezelschap aan boord van zijn boeier voor een tochtje over het meer, zeker zestig jaar geleden.



Wiep Visser met een groep enthousiaste kinderen in de Dolfijn het meer op, juli 1965.

Blikvanger