

Friese zeilboten maken waterdansen voor Beatrix

Reportage | Op het Pikmeer bij Grou sluit de koningin haar jubileumbezoek aan Friesland af met een bezoek aan het admiraalzeilen

Dat de koningin kwam kijken, gaf extra luister aan het admiraalzeilen en het skûtsjesilen op het Pikmeer bij Grou. 'Moet je toch eens kijken wat een prachtige boten.'

Van onze verslaggeefster
Karin Sitalsing
GROU

De koningin kan Meindert en Geesje Keuning uit Heerenveen niet zo veel schelen. Zij komen om boten te bekijken. Koningin Beatrix komt het admiraalzeilen afnemen tijdens haar zilveren-jubileumbezoek aan Friesland, en daar willen ze bij zijn. Grou is de laatste plek van Beatrix' bezoek aan Friesland. Vanuit Terhorne, waar de Keunings met de boot liggen, zijn ze donderdag op de vouwfiets naar Grou gekomen om het schouwspel op het Pikmeer te kunnen zien.

De grote drukte zit in het centrum van het dorp. De straten en de winkels zijn versierd en overal klinkt muziek. Voor de gelegenheid blijven de winkels tot elf uur 's avonds open in het watersportdorp. Restaurantjes hebben een Beatrix-menu en de bloemist verkoopt bossen oranje rozen. In het dorp mag het dan druk zijn, langs het water is het relatief rustig. Kinderen met oranje gespoten haar zijn er wel, maar het zijn er niet veel. Meindert en Geesje Keuning hebben prima zicht, ze lopen langs

'Moet je toch eens kijken wat een prachtige boten', mijmert Meindert, terwijl de schepen voorbij zeilen. 'Tsjonge, wat is dit mooi.' Hun eigen boot werd vroeger ook gebruikt voor admiraalzeilen, vandaar deze bijzondere interesse. 'Zelf hebben we er nooit aan meegedaan', zegt Geesje. 'Het is veel gedoe. Je moet precies in het gelid



Ronde- en platbodemjachten bezig met admiraalzeilen op het Friese Pikmeer.

FOTO RAYMOND RUTTING - DE VOLKSKRANT

blijven en de afstand moet steeds constant zijn. Moeilijk hoor. De vorige eigenaar van onze boot deed het wel.'

Bij admiraalzeilen zeilen verschillende typen boten op eenzelfde afstand in een bepaald figuur. Laatst nog, bij Enkhuizen, vertelt Geesje. Toen maakten ze een vierkant. Een groep boten van hetzelfde type heet een eskader en elk eskader heeft een eigen eskadercommandant. Het type staat met een

code aangegeven op het zeil. Een T geeft aan dat het een tjalk is, de B staat voor boeier. Het admiraalzeilen is ontstaan in de tijd dat het nog onveilig was om alleen als beurtvaarder op pad te gaan, zegt omstander Henk Hetteema. 'Toen liep je nog het risico bestolen te worden en daarom zijn ze in groepjes gaan varen. Dat was veiliger.'

Welk figuur de ongeveer tweehonderd schepen varen is vanaf de

kant moeilijk niet te zien, omdat je tussen de 'geparkeerde' boten moet doorkijken waardoor je nooit het hele panorama in beeld krijgt.

Als de Groene Draeck verschijnt met de koningin aan boord, klinkt een luide toeter. De omstanders zwaaien naar de vorstin, nauwelijks meer dan een klein stipje in de verte. Het schip gooit het anker uit en de admiraalzeilers brengen hun groet door gelijktijdig de fok even

omhoog te brengen en die weer te laten zakken. 'Prachtig hè', verzucht Geesje Keuning.

Het skûtsjesilen is ook aan de gang. Dat hadden de Keunings ook wel willen zien. Om niets te missen van de wedstrijd hebben veel omstanders een draagbaar radiootje meegenomen. Voor het admiraalzeilen toog het echtpaar Keuning graag naar Grou - om de koningin gaat het niet, verzekert Geesje. 'Nee hoor, die kan me niet

zo veel schelen. Ik vind het wel leuk om te zien wat ze aan heeft, maar verder doet ze me weinig. Ik denk dat dat een beetje Friese nuchterheid is. Laatst was ze vlakbij, in Oranjewoud. Nou, ik wist er niks van. Maar goed, dit is ook een rooie hoek natuurlijk.'

Meindert Keuning zeilt naar eigen zeggen al zijn hele leven. Zelf kan hij het sinds zijn 6de, maar al toen hij nog in de wieg lag, mocht hij met zijn vader mee. 'Ik vond het

prachtig. We woonden vlak bij een grote plas, het Nanneveld, daar waren we altijd te vinden.'

Zijn gezicht heeft iets verweerd, zijn ogen stralen. 'Wat er zo mooi is aan zeilen? Met zeilen is de hele scheepvaart begonnen. De wereld is ontdekt door zeilers!'

Zijn vrouw knikt hevig. 'Ik ben wel eens met groepen allochtonen in het Zuiderzeemuseum geweest. Zo, zei ik dan, nu ken je het geschiedenisboek van Nederland.'