



Friese scheepsbouwers geëerd

Eeltje en Auke Holtrop van der Zee

Zelfs het weer werkte mee om het posthume huldebetoon op 21 aug. jl. aan de beide Jouster „Skûtmakkers” Eeltje en Auke Holtrop van der Zee, tot een bijzonder geslaagd evenement te maken. Het was een prachtig gezicht toen de ruim dertig boeiers, Friese jachten en tjotters, wier blanke huid en glimmend koperwerk in de zonnestralen schitterde, in kiellinie van de sluis langs de Zijlroede naar de werf voeren om daar in keurige formatie ligplaats te kiezen. De Jouster toren vlagde, het molentje langs de Zijlroede stond in de vreugdestand, en de talrijke toeschouwers langs de wal genoten kennelijk van het unieke tafereel, dat zich voor hun ogen ontrolde.

Terstond na aankomst vertrokken de deelnemers naar het schilderachtig gelegen kerkhof van Westermear, waar — na een inleidend woord van de voorzitter van het Friese Scheepvaart Museum — de beide grafstenen werden onthuld door de nestor der Friese zeilers, de heer R.



Buisman. In een korte en kernachtige rede schetste daarop de Commissaris der Koningin het leven en streven der beide van der Zee's, wier werk hij projecteerde tegen de achtergrond van het huidige streven de scheepsbouw in Friesland verder te ontwikkelen.

Na de plechtigheid op het kerkhof begaven de belangstellenden zich naar de oude werf, waar — na een toespraak van de burgemeester van Haskerland — een achterkleinzoon van Eeltjebaas een gedenkplaat in de muur van het witte woonhuis onthulde. Het was begrijpelijk dat — toen de Friese vlag voor deze gedenkplaat werd weggetrokken — de Jouster Harmonie het Friese volkslied inzette.

In de daarop volgende bijeenkomst in de ruime kantine van Douwe Egberts, was het een bijzonder aardig moment toen de oudste, nog in leven zijnde kleindochter van Eeltjebaas, enkele anecdotes over „pake” vertelde. Zijn methode om gaten in zijn sokken van zwarte Nassause wol te „stoppen” was wel zeer origineel: even de teerkwast er over!

De wedstrijden

's Middags vonden onder auspiciën van de K.Z.V. Sneek wedstrijden voor ronde jachten op het Sneekermear plaats. Ook hier vierde de traditie, en dus de gemeedelijkheid, hoogtij. De start was op half vier vastgesteld, maar toen bleek, dat op dat moment nog niet alle schepen present waren, werd de start rustig een half uur uitgesteld!

Onder grote belangstelling van het publiek startten de boeiers daarop in een vrijwel gesloten groep. De *Eudia* ging iets



Boven: Wedstrijd voor boeiers. 1. Het Statenjacht Friso, 2. Constanter. Onder: Wedstrijd voor Friese jachten. 17. Nuten Nocht, 18. Tsjebbe Gearts. Op de blz. hiernaast: De ronde jachten bij de oude werf te Joure. Op de onderste foto de Constanter en het Statenjacht Friso en op de achtergrond de bouwloods met de bordjes met de namen van de boeiers e.d. die daar door Eeltje Holtrop van der Zee en Auke van der Zee gebouwd werden.

(Foto's Oppenheim)

te vroeg over de startlijn en werd teruggeroepen. Het verhaal gaat, dat bij een boeierwedstrijd in het grijze verleden de stuurman in een soortgelijk geval naar de startoren brulde: „Schieten, bliksem”. Maar helaas op de moderne Sneker startoren wordt niet meer geschoten.

Het Staten-Jacht Friso en de Constanter waren het snelste weg en na de eerste boei bij de Gossepalen wist de Constanter de leiding te nemen om met een voorsprong van niet minder dan 7 minuten als eerste te eindigen. Dit fraaie schip bevestigde hiermee wel ondubbelzinnig z'n renomme de snelste boeier van ons land te zijn, daarmee tevens bewijzende de juistheid van de veranderingen die de heer Halbertsma in het onderwaterschip aanbracht.

Het Staten-Jacht werd tweede, terwijl de Maartje op het allerlaatste nippertje nog door de Friso (ex Semper Idem) werd voorbij gelopen.

De verdere volgorde was: Sperwer, Eudia, Njord, Luipaard.

In deze groep zeilde ook mee de door Auke gebouwde tjalk Gudsekop van de Sneker Zeeverkenner. Het was opvallend te zien, hoe snel en hoog aan de wind dit schip liep, ondanks een zwaar gelapt en dicht aan de mast geregen grootzeil, dat er overigens uitstekend bij-

stond. De Gudsekop eindigde achter de Sperwer.

De Friese jachten liepen bij de lichte koelte zeer snel, en hoewel ze 10 minuten later waren gestart, eindigden de voorsten midden in de boeiergroep. De Neptunus, het enige nog bestaande Friese jacht van Auke, bleek veruit de snelste

te zijn. Dit succes moet voor de eigenaren, de heren De Jong uit Joure, wel in dubbel opzicht bevredigend zijn geweest: dit door hun zorgen grondig gerestaureerde schip was bij wijze van spreken nauwelijks een dag voor de wedstrijd gereed gekomen, en tevens mogen zij hierin zien een zo alleszins verdiende beloning voor het vele werk dat zij ten behoeve van deze reünie hebben verricht.

De Sylnocht eindigde als tweede, gevolgd door de Mercurius, ditmaal gestuurd door de heer Buisman Jr.

Bij de „vier-acht” tjotters handhaafde de Twa Sisters z'n reputatie en eindigde als eerste, gevolgd door de Reiddomp II. De Anna volgde daarna als eerste der kleinere tjotters van 4.70 m lengte. Na afloop der wedstrijden vertrok de vloot naar de gereserveerde ligplaats aan de Koopmansgracht te Sneek, waar 's avonds in Hanenburg de prijsuitreiking plaatsvond. De plv. voorzitter der K.Z.V. Sneek, de heer Priester, wist de vele toeters op een zeer vlotte en allesbehalve be-toeter-de manier aan de prijswinnaars te overhandigen, trouwens zijn jeugdervaring met zandzakjes-sjouwen in ronde jachten scheen niet gering te zijn.

Deze wedstrijd tussen boeiers, Friese jachten en tjotters bleek zowel bij de deelnemers als bij de organiserende vereniging en naar wij menen te mogen aannemen ook bij het publiek, zo'n goede herinnering te hebben nagelaten, dat het voorstel van de heer Halbertsma om „het nog eens over te doen” alle kans van slagen heeft en deze wedstrijden een vast onderdeel van de Sneekweek schijnen te zullen worden.

H.

De Uitkijk

Onze trouwe medewerker, de fotograaf G. L. W. Oppenheim, is op weg naar de Nationale Kampioenswedstrijden op de Sneeker Meer met zijn scooter geslipt; hij is daarbij aan zijn hoofd gewond en heeft een hersenschudding, zodat hij gedwongen is rust te houden. Wie foto's van hem verwacht moet even geduld hebben. Wij wensen hem van harte een spoedig herstel.

Het Belgische kampioenschap in de Drakenklasse werd door J. de Meulenmeester met Girl Pat gewonnen. In vijf wedstrijden, waar aan 11 Draken deelnamen werd hij 1, 2, 3, 4, 2 geplaatst.

